

7-DAAGSE VOORBEELD GROEPSREIS:



Rome, Italië

Het antieke, barokke,
joodse en
christelijke Rome

REISPERIODE:

 In overleg met de klant



 **makor**reizen
ver(re)weg het meest te bieden



Rome, Italië

Het antieke, barokke, joodse en christelijke Rome

7-daagse voorbeeld groepsreis



Een bijzondere groepsreis waarbij we het antieke, barokke en christelijke Rome zullen ontdekken. De Fori Romani is het religieuze centrum van het oude Rome, waar we een wandeling maken door de imposante ruïnes. Uiteraard brengen we een bezoek aan het Colosseum, misschien wel het meest indrukwekkende Amfiteater uit de oudheid. We vieren met elkaar een mis in de Heilige Cosma en Damiano kerk. We brengen een bezoek aan Vaticaanstad en zullen de pausaudiëntie bijwonen. Tijdens de audiëntie spreken meerdere bisschoppen uit diverse landen in hun eigen taal alvorens de Paus zal spreken. Achterop het toegangskaartje staat een gebed in het Latijns die door de Paus wordt uitgesproken. Een zeer unieke ervaring! In de wijk Trastevere wandelen we door de joodse getto en bezoeken we de synagoge. In deze wijk vinden we veel kerkjes, omdat de joden zich in die tijd van Paus Paulus IV moesten bekeren tot het katholieke geloof en wekelijks de mis moesten bijwonen. We rijden over de Via Appia Antica, één van de belangrijkste oude Romeinse wegen. In het kerkje Domine Quo Vadis, waar we twee voetafdrukken zien waarvan wordt gezegd dat ze van Jezus zouden kunnen zijn. In Vaticaanstad bezoeken we het Vaticaanmuseum. Tussen alle schitterende kunstschaten vinden we de beroemde beeldengroep van Laocoön en zijn zonen, de kamers van Raphaël en de adembenemende Sixtijnse Kapel. Tevens bezoeken we de St. Pieter, het hart van het katholieke.



In Sutri, ook wel de “wachtkamer van Rome”, lunchen we bij een lokale familie. We bezoeken de Maria del Parto kerk, waar we uit tufsteen gehakte Etruskische en Romeinse graven zullen zien. Op de muren van de kerk staat het leven van de aartsengel Michael uitgebeeld, maar ook van pelgrims die onderweg waren naar hun eindbestemming.

Op zondag bezoeken we de Friezenkerk voor een mis en een zegen. Iedere zondag wordt er een Eucharistie in het Nederlands gevierd. Als de Paus in Rome is bidt hij op zondag om 12 uur het Angelus met alle aanwezigen. Daarnaast spreekt hij zijn zegen uit en spreekt hij van heilig verklaringen.

Om u een indruk te geven van deze boeiende reis volgt hierna de beschrijving van het programma.

Rome, 7-daagse voorbeeld groepsreis

Dag 1: dinsdag

Het Antiek Rome (d)

Vanaf Schiphol vliegen we met KLM naar Rome. Vertrek met vlucht KL1597 om 07:15 uur uit Amsterdam. Aankomst in Rome om 09:30 uur. Na aankomst op de luchthaven van Rome worden we opgewacht door een vertegenwoordiger van Makor Reizen en hebben we een transfer naar ons hotel.

’s Middags ontmoeten we onze gids en bezoeken we het Antieke Rome. Vanuit het hotel wandelen we naar de Fori Romani, het politieke, commerciële en religieuze centrum van het oude Rome. We maken een wandeling door de imposante ruïnes



en we zien o.a. Triomfbogen, basilica's en tempels. Onderweg ontdekken we de historische en politieke betekenis van het Forum. Deze overblijfselen, die eerst lukrake ruïnes leken, komen tot leven. Vlak naast het Forum ligt het Colosseum. Een bezoek aan Rome is niet compleet zonder een bezoek aan het Colosseum. (Einde gidsservice na Colosseumbezoek). Vlakbij ligt ook de Basiliek van de Heilige Clemente, een oude kerk die gedurende de eeuwen heen is omgebouwd van privé huis, waar in de 1^{ste} eeuw clandestiene christenvieringen plaatsvonden, tot een grote basiliek. Aan het einde van de middag vieren we een mis in de Heilige Cosma en Damiano kerk. Deze kerk is gelegen vlakbij de Fori Romani. We keren al wandelend terug naar het hotel. Diner in een lokaal restaurant. Overnachting in een hotel in Rome.

Dag 2: woensdag

Het bijwonen van de Pausaudiëntie en een bezoek aan de joodse getto (o,d)

Vandaag hebben we geen bus tot onze beschikking. We nemen de metro. Na het ontbijt rijden we naar het Vaticaan om de pausaudiëntie bij te wonen. Bij goed weer vindt de audiëntie buiten plaats op het St. Pietersplein. Tijdens de audiëntie spreken meerdere bisschoppen uit diverse landen in hun eigen taal alvorens de Paus zal spreken. Achterop het toegangkaartje staat een gebed in het Latijns die door de Paus wordt uitgesproken. Een zeer unieke ervaring!

In de middag bezoeken we in de wijk Trastevere, de joodse getto en brengen we een bezoek aan de synagoge. Trastevere is een échte Italiaanse wijk waar veel kunst te vinden is. Wat ons zeker zal opvallen is de diep-oranje aardetinten die overal terugkomen. Het middelpunt van de wijk wordt gevormd door de Santa Maria. Dit was de eerste christelijke kerk die in Rome gebouwd werd. Voor het jaar 1500 woonden in Trastevere de meeste joden. Tijdens de

contrareformatie dwong Paus Paulus IV de joden te verhuizen naar een getto, gelegen aan de andere kant van de oever van de Tiber. Tegenwoordig ligt de joodse getto een beetje verscholen tussen de smalle straatjes. Er staat een grote hoeveelheid kerkjes in deze buurt, omdat de joden zich in die tijd van Paus Paulus IV moesten bekeren tot het katholieke geloof en wekelijks de mis moesten bijwonen. Ondanks dat de joden in 1870 volledige burgerrechten kregen, bleven veel families de buurt trouw. Dit heeft ervoor gezorgd dat het karakter van de joodse getto weinig is veranderd. We hoeven zeker niet te verwachten dat de joodse getto een trieste aanblik is. De joodse getto heeft zelfs één van de mooiste fonteinen van heel Rome. Midden op het Piazza Mattei staat de Fontana delle Tartarughe, oftewel de Schildpaddenfontein. In de joodse getto bezoeken we de synagoge waar het museum Museo Ebraico di Roma is gevestigd. Dit museum brengt de geschiedenis van de joodse gemeenschap tot leven. Aan het einde van de middag gaan we met de metro terug naar ons hotel. Diner in een lokaal restaurant. Overnachting in een hotel in Rome.



Vadis alvorens we de catacomben bereiken. De Via Appia Antica is, samen met de Via Lantina, Via Flaminia en de Via Salaria, één van de belangrijkste oude Romeinse wegen. Langs de Via Appia Antica staat het kleine kerkje Domine Quo Vadis. Het kerkje is bekend omdat er twee voetafdrukken zouden staan die weleens van Jezus afkomstig zouden kunnen zijn. De volgende stop is bij de catacomben. Het gangenstelsel in de catacomben is meer dan 1.300 kilometer lang.

De catacomben zijn antieke ondergrondse begraafplaatsen en gold vroeger als schuilplaats voor de eerste Christenen. Wij bezoeken de indrukwekkende Sint Callistus catacomben, gelegen aan de Via Appia. Hier liggen 16 pausen en 30 martelaren begraven. In de catacomben zien we bijzondere pauscripten. We rijden terug naar het centrum van de stad waar we zullen lunchen (niet inbegrepen).

Dag 3: Donderdag

Het Barokke Rome (o,d)

In de ochtend rijden we met eigen touringcar over de Via Appia Antica, langs de kapel Domine Quo Vadis. Het kerkje is bekend omdat er twee voetafdrukken zouden staan die weleens van Jezus afkomstig zouden kunnen zijn. De volgende stop is bij de catacomben. Het gangenstelsel in de catacomben is meer dan 1.300 kilometer lang. De catacomben zijn antieke ondergrondse begraafplaatsen en gold vroeger als schuilplaats voor de eerste Christenen. Wij bezoeken de indrukwekkende Sint Callistus catacomben, gelegen aan de Via Appia. Hier liggen 16 pausen en 30 martelaren begraven. In de catacomben zien we bijzondere pauscripten. We rijden terug naar het centrum van de stad waar we zullen lunchen (niet inbegrepen).



Na de lunch wandelen we naar de Piazza Navona (het Navona plein), een langwerpig plein waar voorheen een stadion stond waar Atletiekwedstrijden werden gehouden. Oude overblijfselen zijn nog steeds zichtbaar. Op het Navona plein staan 3 bekende fonteinen: La Fontana dei Quattro Fiumi (vierstromenfontein), Fontana del Moro (de Morenfontein) en de Fontana del Nettuno (Neptunusfontein).

De *Fontana dei Quattro Fiumi* is één van de grootste en bekendste fonteinen die gebouwd werd door Gian Lorenzo Bernini. De fontein bevat vier beelden die ieder verwijzen naar vier grote rivieren: de Donau, de Ganges, de Nijl en de Rio de la Plata.

De *Fontana del Moro* is gebouwd in 1576 door een leerling van Michelangelo Giacomo della Porta. In 1654 werd Bernini de Moor aan de fontein toegevoegd. Hier heeft de fontein zijn naam dan ook aan te danken. De *Fontana del Nettuno* is ontworpen door Giacomo della Porta maar werd 300 jaar later pas gebouwd door Antonio della Bitta. Er werd toen een Neptunusfiguur toegevoegd omdat het plein niet symmetrisch was.

Vlakbij de Piazza Navona staat het Pantheon. De best bewaarde tempel van Rome, welke oorspronkelijk gewijd was aan de Romeinse goden. Later, in de 7^{de} eeuw, is het een katholieke kerk geworden. Wanneer het regent stroomt het water de kerk binnen. Dankzij een

effectief afwateringssysteem wordt het water afgevoerd. Tot slot bezoeken we de Kerk van St. Louis van de Fransen (San Luigi dei Francesi). Op het front van deze kerk prijkt het Franse wapenschild. De kerk bevat drie dramatische schilderijen van Caravaggio: Matteüs en de engel, de roeping van Matteüs en Het martelaarschap van Matteüs. Als afsluiting zullen we in deze kerk een mis vieren. We gaan op eigen gelegenheid terug naar het hotel. Diner in een lokaal restaurant. Overnachting in een hotel in Rome.

Dag 4: Vrijdag

Vaticaanstad (o,d)

Met de metro gaan we naar Vaticaanstad waar we het Vaticaanmuseum bezoeken. Dit museum bevat de rijkste verzameling van kunstschaten ter wereld.

Tussen alle schitterende kunstschaten vinden we de beroemde beeldengroep van Laocoön en zijn zonen, de kamers van Raphaël en de adembenemende Sixtijnse Kapel. Vervolgens bezoeken we de St. Pieter, het hart van het katholieke.



Hier zien we een marmeren beeld van de Pietà van Michelangelo. Dit beeld is beeldhouwd toen hij nog geen 25 jaar oud was. Na dit bezoek is het tijd voor een lunchpauze.



In de middag bezoeken we op eigen gelegenheid de crypte van de Santa Maria della Concezione, gelegen aan de Via Veneto. Dit is misschien wel de meest lugubere plek van Rome. De vijf kappelen die hier gevestigd zijn, zijn stuk voor stuk versierd met schedels, botten en complete skeletten van overleden kapucijners. Na dit bijzondere bezoek gaan we met de metro terug naar het hotel. Diner in een lokaal restaurant. Overnachting in een hotel in Rome.

Dag 5: Zaterdag

Etrusken en ontmoeting met een lokale familie (o,l,d)

Na het ontbijt vertrekken we met eigen touringcar richting Viterbo. Hier maken we een wandeling rondom de Etruskische graven, het Romeinse Amfitheater en de Via Francigena. Tijdens de wandeling zullen we veel hazelnootbomen zien. Aangekomen in Sutri, ook wel de "wachtkamer van Rome", lunchen we bij een lokale familie. Na de lunch wandelen we naar het historische centrum van Sutri. In Sutri staan veel kerken waaronder de Maria del Parto. Hier zien we uit tufsteen gehakte Etruskische en Romeinse graven. Op de muren van de kerk staat het leven van de aartsengel Michael uitgebeeld, maar ook van pelgrims die onderweg waren naar hun eindbestemming. Diner in een lokaal restaurant. Overnachting in een hotel in Rome.



Dag 6: Zondag

Het bijwonen van een mis in de Friezenkerk (o,d)

Vandaag bezoeken wij de Friezenkerk voor een mis en zegen. De kerk ligt vlakbij de Sint-Pieter en het Sint Pietersplein en is ook wel bekend onder de Italiaanse naam Santi Michele e Magno. De Kerk van de Friezen is gebouwd in 1141 tegen één van de Romeinse heuvels, de Janiculus, en is daarmee al meer dan 800 jaar oud. Een restauratie in de 18de eeuw heeft de binnenkant van de kerk grondig veranderd. Het interieur stamt dan ook uit die tijd. Sinds 1990 staat de Friezenkerk op de Werelderfgoedlijst. In de kerk worden toelichtingen op de geschiedenis gegeven en iedere zondag wordt er een Eucharistie in het Nederlands gevierd. Als de Paus in Rome is bidt hij op zondag om 12 uur het



Angelus met alle aanwezigen. Daarnaast spreekt hij zijn zegen uit en spreekt hij van heilig verklaringen. Na het bezoek aan de Friezenkerk wonen we een mis en een zegen bij. De rest van de middag is ter vrije besteding. Diner in een lokaal restaurant. Overnachting in een hotel in Rome. We maken vandaag gebruik van de metro.

Dag 7: Maandag

Vertrek uit Rome (o)

Aan het einde van de ochtend hebben we een transfer naar de luchthaven van Rome. We vliegen met KLM, vlucht KL1602, om 12:40 uur naar Amsterdam. Aankomst in Amsterdam om 15:10 uur.

NB. Programma onder voorbehoud van wijzigingen. Accommodaties onder voorbehoud van beschikbaarheid.

O= ontbijt, L= lunch, D=diner.

Inschrijving en voorwaarden

Inbegrepen in de reissom:

- ✉ Vlucht: Amsterdam - Rome - Amsterdam per KLM
- ✉ Luchthavenbelastingen en brandstof toeslag € 55,- p.p. *
- ✉ 6 overnachtingen in genoemde accommodaties of gelijkwaardig
- ✉ Maaltijden: 6 x ontbijt, 1 x lunch en 6 x diner
- ✉ Nederlands of Engels sprekende assistentie vanaf de luchthaven
- ✉ Transfer van- en naar de luchthaven in een airconditioned touringcar op dag 1 en dag 7
- ✉ Vervoer per airconditioned touringcar: ochtend dag 4, dag 5 de hele dag
- ✉ 7 x metrokaartjes p.p.
- ✉ Nederlands sprekende lokale gidsen van dag 1 t/m dag 5 (hele of halve dag zie het kopje gids)
- ✉ Nederlands sprekende reisbegeleiding
- ✉ Stadsbelasting hotel Rome
- ✉ Informatiebijeenkomst voorafgaande aan de reis
- ✉ Alle entreegelden conform het programma:
 - Dag 1: Bezoek aan Fori Romani
 - Dag 1: Wandeling langs de ruïnes met o.a. Triomfbogen, basilica's en tempels
 - Dag 1: Bezoek aan het Colosseum
 - Dag 1: Bezoek aan de Basiliek van de Heilige Clemente
 - Dag 1: Mis vieren in de Heilige Cosma en Damiano kerk
 - Dag 2: Bijwonen van een Pausaudiëntie
 - Dag 2: Bezoek aan de Trastevere wijk, de joodse getto en de synagoge
 - Dag 3: Bezoek aan de catacomben Sint Callistus
 - Dag 3: Bezoek aan de Piazza Navona (het Navona plein)
 - Dag 3: Bezoek aan het Pantheon (tempel)
 - Dag 3: Bezoek aan de Kerk van St Louis van de Fransen
 - Dag 3: Mis vieren in de Kerk van St. Louis van de Fransen
 - Dag 4: Bezoek Vaticaan museum
 - Dag 4: Bezoek St. Pieter basiliek
 - Dag 4: Bezoek de crypte van de Santa Maria della Concezione
 - Dag 5: Wandeling rondom de Etruskische graven
 - Dag 5: Lunch bij een familie in Sutri
 - Dag 5: Wandeling door het historische centrum van Sutri
 - Dag 6: Bezoek aan de Friezenkerk
 - Dag 6: Mis vieren in de Friezenkerk

* Wordt op uiterlijk de 21e dag voor vertrek verrekend tegen de dan geldende kosten.

Niet inbegrepen in de reissom:

- ✉ Eventuele extra brandstof toeslagen
- ✉ Niet genoemde maaltijden en drankjes tijdens de maaltijden
- ✉ Fooigeld ca. € 40,- p.p. (Fooi aan gids, chauffeur, hotel) excl. overige fooien zoals bedieningsgeld
- ✉ Persoonlijke uitgaven
- ✉ Reis- en annuleringsverzekering
- ✉ Bijdrage GGTO € 15,- per boeking
- ✉ Bijdrage Calamiteitenfonds € 2,50 per boeking

Hotels of gelijkwaardig:

Hotel Traiano 4* - Rome

www.hoteltraiano.it

Airline en vluchten:

Vluchten die door de KLM worden uitgevoerd:

KL1597 Vertrek uit Amsterdam om 07:15 uur - Aankomst in Rome om 09:30 uur

KL1602 Vertrek uit Rome om 12:40 uur - Aankomst in Amsterdam om 15:10 uur

Gids:

In Rome zal er een Nederlands sprekende gids worden ingezet op dag 1 t/m dag 5. (Dag 1 en 2; een halve dag, dag 3: een hele dag, dag 4: een halve dag, dag 5 een hele dag). Tijdens dag 3, gedurende ons bezoek aan de catacomben, is er een Engels sprekende gids van de catacomben zelf, dit is verplicht.

Vertrekdata en reissom:

De richtprijs bedraagt bij 10 - 18 deelnemers € 1.985,- p.p.

De richtprijs toeslag voor een tweepersoonskamer voor alleengebruik € 425,- *

Minimum aantal deelnemers: 10 Maximaal aantal deelnemers: 18

** Er zijn maximaal 4 tweepersoonskamers voor alleengebruik beschikbaar. Meer tweepersoonskamers voor alleengebruik zijn op aanvraag.*

Interesse om zelf een groepsreis samen te stellen? Neem dan contact op met:

Makor Reizen

Website: www.makorreizen.nl

E-mailadres: info@makorreizen.nl

ver(re)weg het meest te bieden

